



# Christelijk begeleidings centrum Aan de Hand **Hand-Out**

**Nieuwsbrief weekend 22-24 april 2016**

## **Vrijdag 31 augustus**

Hallo allemaal, wij hebben er weer zin in! Iedereen wordt ontvangen en kinderen spelen nog even buiten. Om 5 uur gaan wij naar binnen en dan heeft iedereen een half uurtje voor zichzelf. Om half 6 is het etenstijd, we eten kipkerrie met rijst. Nadat er gegeten is wordt de tafel afgeruimd en gaan wij nog buiten spelen. Om de beurt wordt er iemand naar binnen geroepen om te gaan douchen. Daarna komt iedereen in zijn pyjama naar beneden om nog gezellig een film te kijken en een zakje chips te eten. Wij gaan lekker slapen, op naar een nieuwe dag!

## **Zaterdag 1 september**

Goedemorgen allemaal, om half 9 worden de kinderen gewekt. Er wordt gewassen en aangekleed. We gaan allemaal naar beneden om te ontbijten. Om 9 uur komen de daggasten aan. Na het ontbijt gaan we tandenpoetsen. Dan is het tijd om lekker buiten te spelen. Astrid komt bij iedereen langs om te vragen wat wij willen doen met het keuzemoment. We mogen uit 3 dingen kiezen, een gipsmasker maken, soep koken of wandelen in het bos. Erg leuk allemaal! Het zonnetje schijnt en de kinderen die voor het gipsmasker hebben gekozen liggen lekker buiten in de zon, het lijkt wel op een wellnesscentrum. In de keuken ruikt het heerlijk. In het bos is het lekker koel en wordt er even gek gedaan. Om 12 uur is het tijd om te lunchen. Dan is het tijd om half 2 te vertrekken met groep rood en blauw naar het scheepswerfmuseum in Zierikzee. Hier leren wij hoe vroeger een boot werd gemaakt, erg leuk! Er wordt nog buiten gespeeld en om 17u is het weer tijd voor een half uurtje voor jezelf. Om half 6 wordt de soep die s 'middags is gemaakt opgegeten. En we eten er lekker gevuld stokbrood bij.

En de dag wordt weer afgesloten met een film wat drinken en een zakje chips. Daarna gaan wij allemaal lekker slapen, op naar een mooie dag!

## **Zondag 2 september**

Goedemorgen, het is alweer zondag. Na het ontbijt maken we ons klaar om naar de kerk te gaan. We zingen en bidden met elkaar. De kinderen van de zondagschool horen een mooi verhaal. Om 12 uur komen de andere kinderen uit de kerk. Er wordt gelunched. Na het eten hebben we een uurtje voor onszelf. Om 2 uur krijgen we fruit en drinken we wat met elkaar. Dan is het tijd om de tassen in te pakken. We spelen nog even buiten en kijken film. Het weekend is snel voorbij gegaan, tot de volgende keer!

## **Volgende keer bij Aan de hand:**

*Zaterdag 8 september*

*Weekend 14 t/m 16 september*

## **Contactgegevens**

Hoogenboomsweg 1  
4322 TG Brijdorpe  
0111-671321 / 0111-671323  
[www.aandehand.org](http://www.aandehand.org)  
[kantoor@aandehand.org](mailto:kantoor@aandehand.org)



# ***Hand-Out***